

**Vakantie Katjeskelder 04 t/m 08 April 2016**



**gemaakt door :**

**Patrick Bom**

## Maandag 4 April :

En we gingen rond half 9 ontbijten en om 10.00 uur kwamen de andere begeleiding en toen gingen we de koffers in pakken met de begeleiding en daarna gingen we op een gemakje thee drinken en daarna gingen we nog paar dingetjes in pakken en toen gingen we eten.

En om kwart voor 2 gingen we echt naar de Katjeskelder.

En om kwart voor 3 waren we in Katjeskelder en toen naar ons huisje.

Toen bed opgemaakt en koffie drinken met lekkere taart .

En ook gingen ze even de buurt verkennen .En we eten



heerlijke frietjes.



En om

19.00 uur gaan we met z'n allen bowlen .

## Dinsdag 5 April:

En sommige hadden niet echt goed geslapen door de matrassen. En rond 08.00 uur kwamen de meeste mensen uit bed en toen gingen we gelijk aan het ontbijt .

En na het ontbijt gingen een paar mensen om boodschappen bij Emte in Oosterhout (10 minuten rijden) en toen we klaar waren met boodschappen gingen we koffie drinken met Taart. En na het koffie drinken gingen een paar een wandeling maken op het park!

En toen heerlijk eten en daarna shoppen in Breda of wandelen.

En Rosana, Marijn, Sander, Heleen, Marjolein en Patrick kozen om een wandeling te maken. En Iwan en Peter hebben gezwommen in het zwembad.

En de rest ging shoppen in Breda.



En de wandelaars gingen daarna heerlijk wat drinken op het terrasje.



Vanavond was het pizza avond,  
wowwww wat een stapel Betty!!

En we hadden we besproken dat we donderdagavond pas  
laat terug gaan naar de hoeve.  
s 'Avonds hebben we nog gymles en Zumba les gekregen van

onze sporters Heleen en Stephanie.



## Woensdag 06 April 2016:

En om 08.00 uur kwamen we weer de meeste uit bed.

En toen gingen we aan het ontbijt .

En toen gingen we omkleden en klaar maken voor de dag.

En toen gingen Betty, Carin en Patrick even om boodschappen .

Toen hebben we koffie gedronken met een koekje.

En toen hadden we momentje voor ons zelf .

En we aten vroeg vandaag.

Want om half 1 gingen we varen in de Biesbosch, dat duurde een 2 uur .

Tijdens het varen hebben we ook wat gedronken .



En nu hebben koffie pauze en daarna weer even vrije tijd.

Daarna uit eten geweest in de restaurant met 3 gangen menu.

We konden kiezen uit spareribs en kipsaté en lekker ijs toe.



En daarna weer douchen en vrije tijd, hebben we spelletjes gedaan.



Gezellige hoekjes...



## Donderdag 07 April :

En we kwamen weer om 08.00 uur uit bed en er waren wat zieke die dag . En rond half 10 gingen de meeste naar de Efteling, eindelijk was het dan zover..... !!!



Marijn en Adrianne

en een paar ging een boswandeling maken en om 12.00 uur gingen we eten .

En na het eten gingen we de eigen gang. En rond 18.00 gingen we eten en na het eten gingen we tassen / koffers inpakken en om half 8 gingen we naar de hoeve terug!

### **Vrijdag 08 April :**

Het was lekker weer in eigen bed geslapen. En er waren jammer nog meer zieke die dag.

En wel heeft iedereen mee geweest naar hotel de Valk in Goes en iedereen heeft heerlijk gegeten .

Wel heeft iedereen er heel erg van genoten!!



Sander probeert een bierflesje te openen...

Selfie Rosana en Manon...

